

Publicaties - artikelen

De minne es al, in: Werkschrift voor Leerhuis en Liturgie 5(1984)2/3, 147-157, eveneens gepubliceerd in: Mystiek, Tilburg, 1985, 53-62

Geheiligd worde Uw Naam, in: Laat u geen vader noemen, themanummer over het Onze Vader van Tijdschrift voor Geestelijk Leven 40(1984)6, 585-596

Hadewijch: Maakster van minne, in: Je ziel niet verliezen. Momenten uit de geschiedenis van de spiritualiteit, red. W. LOGISTER et al., Nijmegen, 1985, 40-56

'Ic al minnen ende minne al mi' Taal en theologie van Hadewijch, in: Tijdschrift voor Vrouwenstudies 22(1985-2), 188-204

Ghelijc die scone rose..., in: De Heraut 116(1985)10, 267-277 eveneens gepubliceerd in: Godsbeelden. Beweging, red. Ineke van KEULEN, Deventer, 1986, 63-66

Brood en wijn: het opstandig leven van de Verrezene, in: Momenten om te vieren. 52 Overwegingen rond de 7 sacramenten, red. A. BAKKER et al., Hilversum, 1986, 65-67

Vrouwe Juliana van Norwich (1342-na 1415), in: Werkschrift voor Leerhuis en Liturgie 6(1986)3, 87-91

Elk woord is een daad, in: (On)zichtbaarheid van vrouwen, themanummer van Kosmos en Oekumene 20(1986)8, 215-219

Een relaas voor ellendigen en katijven: het boek van Margery Brunham Kempe uit Lynn, in: Zij waait waarheen zij wil. Opstellen over de Geest aangeboden aan Catharina J.M. Halkes, Baarn, 1986, 67-79

Minne. Si toent hare als in een vliên, in: Liefhebben, bundel 12 van de Zomeruniversiteit, Groningen, 1987, 19-26

Hadewijch. Een fiere minnares van de Godheid, in: I. BULHOF et al., Geschiedenis van de middeleeuwse filosofie, Utrecht, 1987, 208-217

Een vrouw in mannenkleren, in: De Bazuin 71(1988)7, 11-13

Jeanne d'Arc. 'Maar God eerst', in: Beelden van mensen. 52 Overwegingen, red. A. BAKKER et al., Hilversum, 1988, 107-110

Met de Godheid verkeren. Over genieten in de Bijbel, in: Tijdschrift voor geestelijk leven 44(1988)4, 347-358

Het Jobsmotief in de Strofische Gedichten van Hadewijch, in: Geest en Leven 65(1988)4, 194-198

Temidden van de leraren. Lc.2:41-52, in: Het verhaal te doen. Preken over het Evangelie van Lucas, Boxtel/Brugge, 1988, 23-27

De Brieven aan Tessaloniki en Korinte, in: Schrift 120, 219-224

Een onmisbare krachtbron, in: Werkschrift voor Leerhuis en Liturgie, 9(1988/1989)6, 58 en 59

Hare name es amor vander doot. Mystiek en spiritualiteit aan de hand van Hadewijch, in: Als de hemel de aarde raakt. Spiritualiteit en mystiek. red. Jurjen BEUMER, Kampen, 1989, 41-54/2e druk: 1994, 41-54.

Op adelaarswieken, in: Voar e preciso! Afscheidsbundel voor Rene van Eijden, red. A. KORTE et al., Utrecht, 1989, 27 en 28

Fiere herte doelt na minnen gronde, in: Wat bezielt de universiteit? Levensbeschouwing en religie in beweging, red. P. van ZOEST, Kampen, 1990, 92-96

U leven si al heijlich toren, in: Symforosa 2(1990)6, 19-22

Laten we ons vestigen in Kafarnaum (Mt.4:13), in: Geest en Leven 67(1990)4, 185-191

Heilige magerzucht, in: De Bazuin 73(1990)32, 14-15-16

Theologie leeft van relatie met de Ander, in: Trouw 4.9.1990, 10 (aflevering 5 in de artikelenreeks: Godgeleerd. Wat gedaan?)

God en mensen nabij, in: Orientatie FIC 1990-5, 10-22

Toevertrouwen, in: Rondom het Woord, NCRV theologische etherleergang, 32(1990)4, 47-52

Ic leuede suuer mensche, in: Geest en Leven 67(1990)6, 309-315

Gesluerde godstaal, in: Kerugma 34(1990/1991)4, 2-11

Zo waar god onze vader is, zo waar is god onze moeder, in: Geest en Leven 68(1991)3, 136-142

In het licht van minne, in: Geest en Leven 69(1992)4, 214-222

Windwijzer, in: Kerugma 36(1992-1993)1, 6-17

Matteus 14:22-33, in: Aan de hand van Matteus. Overwegingen bij de evangelien van het A-jaar, red. A. BAKKER, Baarn, 1992, 116-118

Spiritualiteit. Uit de diepten van het bestaan, in: S.A.W.-Info. Tijdschrift voor gezondheid, leven en zingeving, Antwerpen, 1992/1993-4, 17-27

Ons hart brandt in ons. Gedachten over geloofsgemeenschap. Aflevering 1 in de serie MV-brochures over Geloofsgemeenschap, Tilburg, 1993, 24 pp. (i.s.m. dr. Lodewijk Winkeler)

Ook al is nu de winter koud. Overwegingen bij de derde week van de Advent, 11 tot en met 17 december 1994, in: Bij de dag. Teksten bij de dagen van het jaar, red. ds. W. Janssen, Den Haag, Meinema, 1993.

Daer vri sijn die amorose, in: Hoop en Opstanding. Feestbundel bij het emeritaat van Herman-Emiel Mertens, red. G. DE SCHRIJVER et al., Leuven/Amersfoort, Acco, 1993, pp. 445-462.

Huub Oosterhuis. Van 'liedjes met bijbel erin' tot totale Nederlandse liturgie, in: MV-Nieuwsbrief 11(1994)1, pp. 1-2-3.

Hadewijch. Du mi al lief ende ic al di, in: De verlokking van de liefde. Eenzaamheid en erotiek bij mystieke vrouwen, Aalsmeer, Dabar/Luyten, 1994, pp. 62-90.

De Syro-fenischische, in: T. BRATTINGA, Oecumene in de praktijk. Ongebruikte mogelijkheden. Tilburg, 1994, pp.3-6.

Een boom aan waterstromen, in: Kleine pelgrimstocht. Liber amicorum Erwin Reynaldus Werk, 1994, Uitg. Jonathan, Amsterdam, pp. 120-126

Huiverend van verlangen, in: Herademing 2(1994)3, pp.16-22.

Een bezinning bij de herdenking van de 300e geboortedag van Paulus van het Kruis c.p., Haastrecht, 1994, 36 pp.

De binnenkant van gelovig leven, in: Mantel van gebed. Ervaringen met bidden, red. A.FAFIÉ/P.van RENES, Zoetermeer, 1995, pp.18-25.

Gemeenschap als gebed, in: Bezinning op de Constituties van de Fraters van Utrecht, Utrecht, 1995, pp.43-52.

Geloven wil gevierd worden. Aflevering 6 in de reeks MV-brochures 'Ondersteuning van de geloofsgemeenschap', Tilburg, 1995, 16 pp. 2e druk in april 1996, 20 pp.

Liefde, wanhoop, droeve woede. Voorbeeld van een Goede Vrijdag-viering, in: Werkmap Liturgie 29(1995)5, pp 28-42 (samen met M. CORVERS).

De beweging van barmhartigheid. Aflevering 7 in de reeks MV-brochures 'Ondersteuning van de geloofsgemeenschap', Tilburg, 1996, 16 pp. (samen met fr. W. Verschuren).

Driewerf Eén, aflevering 8 in de reeks MV-brochures 'Ondersteuning van de geloofsgemeenschap', Tilburg, 1996, 16 pp.

Paasbrief 1997, Uitg. Persdienst Bisd. Breda, Breda, 1997, 23 pp.
(in opdracht van mgr. M. Muskens)

Verkeren met Die Ene, talen naar omgang met de NAAM, in: L.J.van den BROM (red.), De liefde bevraagd, Kok, Kampen, 1997, 100-116

Chaos en Geest. Aflevering 10 in de reeks MV-brochures 'Ondersteuning van de geloofsgemeenschap', Tilburg, 1997, 16 pp.

Inademen en uitademen. Een gesprek over spiritualiteit en engagement, in: Spiritualiteit als bondgenoot. De verbinding tussen geestkracht en daadkracht, Kampen, Kok, 1998, 27-46.

Hadewijch: De minne es al, in: Informatie (1998)4, pp 5-9

In die geest. De omgang met DieEne, in: Marieke van BAEST, Huub OOSTERHUIS, Rik TORFS, In die geest. De inspiratie van de Mariënborgvereniging, Nijmegen, Valkhof Pers, 1998, pp. 19-57

Geschakeerd licht, in: Auke JELSMa, De Briefbezorger. Een keuze uit zijn werk en commentaar, Kampen, Kok, 1998, pp. 69-75.

Leeftocht. Reflectie op de Weg die naar waarheid ten leven voert, in: Praktische theologie, themanummer: Inspirerend leiderschap, 26(1999)4, pp. 112 (496) - 120 (504)

AMOROSE. Symbool van verlossing, in: Herademing. Tijdschrift voor spiritualiteit en mystiek 8(2000)1, pp.29-35

Lichtspel, in: Fier 3(2000)3, pp. 8 en 9

Huiverend van verlangen, in: Werken met spiritualiteit, red. K.Bouwman/ K.Bras, ten Have, 2001, 196-206

Pinksteren, de gloed van al wat leeft, in: Wat dan wel? Jaar A. Suggesties voor vieringen met kinderen, red. A. van Baest et al., Gooi en Sticht, 2001, 122-126

Mystieke vrouwenbewegingen in de 13^e eeuw: Beatrijs en Hadewijch, in: Encyclopedie van de mystiek, fundamentele tradities en perspectieven, red. A. Jelsma et al., Kok, Kampen / Lannoo, Tiel, 2003, pp. 684-699

Hooglied. Verlangen, in: De Bijbel spiritueel. Bronnen van geestelijk leven in de Bijbelse Geschriften, red. F. Maas et al., Zoetermeer, Meinema, 2004, pp. 319-327

Lemmata in De Christelijke Encyclopedie, 3 delen, red. G. Harinck et al., Kampen, Kok, 2005

Schuld opgeheven, schaamte voorbij. Het hartstochtelijk verlangen van Hadewijch, in: Herademing. Tijdschrift voor spiritualiteit en mystiek, 16(2008)nr. 61, pp. 28 -33

Judith Lubbertsdochter, in: Doopsgezind.nl