

## BEELD EN GELIJKENIS



Matteus 28, 18en 20b:

*...Jezus kwam op hen toe en zei: 'Mij is alle macht gegeven in de hemel en op aarde' ... 'Zie, ik ben met jullie, alle dagen tot aan de voleinding van deze wereld'.*

Deze indrukwekkende icoon uit begin 6e eeuw, heb ik ooit met eigen ogen gezien in het Catharinaklooster in de Sinaiwoestijn.

Met mijn jaargroep studenten theologie, was ik in 1979 op pelgrimstocht in Israël. De Sinai stond toen nog onder Israëliisch beheer en we konden zonder problemen het Catharinaklooster bezoeken. We brachten daar de nacht door in het gastenverblijf nadat we verbijsterd genoten hadden van de ontelbare sterren aan de pikzwarte nachthemel. Vroeg in de morgen, toen het nog donker was, stonden we op om de Jebel Musa, de Berg van Moses, te beklimmen en de zonsopgang te zien. Onvergetelijk.

De icoon is ongebruikelijk groot (84x45,5) en toont Jezus als de '*Pantokrator*': de Albeheerser. Hij draagt het met kostbare edelstenen bezette boek van de wijsheid in zijn linkerhand, zijn rechterhand is zegenend opgeheven. Zijn gezicht is jong maar tijdloos weergegeven, met een korte baard.

Opvallend is, dat Hij ons aankijkt en toch ook weer niet. Dat is met opzet zo geschilderd.

Dek maar eens -om en om- een helft van zijn gezicht af: de rechterhelft toont een streng gelaat:

Hij is de machtige, strenge, oordelende Mensenzoon van de wederkomst. Tegelijk laat de linkerhelft een zachtmoedig gezicht zien, dat ons vol mededogen recht aanziet: Hij is de Barmhartige.

'...Zijn oordeel is genade, zijn duisternis is licht...' (Gezang 445).