

Driewerf Eén



Matteus 28, 19:

...Gaat dan heen, maakt alle volkeren tot mijn leerlingen en doopt ze in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. ...

Een theologisch doordenken van het mysterie van de Triniteit is in de teksten van de Bijbel niet te vinden. Verwijzingen en verbeeldingen zijn er wel: Matteus 28,19 is er één van.

Hiernaast zien we een icoon van John Giuliani (1932) in de beeldtaal van de Crow Natie. Heilige Adelaar, Oude van Dagen (zie: Daniël 7,9) en Zoon. Hun handen zegenend en biddend, gevend en ontvangend, de vleugels van de Grote Geest behoedend en omvangend.

Hieronder, van dezelfde kunstenaar, een icoon in de beeldtaal van de Lakota Natie. Hier staat de Geest in het midden: in de gedaante van een pelgrimsvalk waarborgt Zij de verbinding tussen de Oude van Dagen met zijn aureool van adelaarsveren en de Zoon. De wieken van de valk staan daarbij in dezelfde biddende en zegenende houding als de handen van de Zoon.

