

'In liefde bloeiende'-



I Korinte 1, 23

...De Joden vragen om wonderen en de Grieken zoeken naar wijsheid maar wij verkondigen een gekruisigde Christus - voor Joden een steen des aanstoots en voor heidenen een dwaasheid...

De 'Jellingsten' -dat betekent: de steen van Jelling, in Denemarken- is een van de bekendste runestenen. Het is een enorm, meer dan manshoog rotsblok, dat werd opgericht bij de koningsgraven van het stadje Jelling, door koning Harald Blauwtand (+987).

Aan de ene kant is een verbeelding van Jezus gebeiteld en aan de andere kant liet Harald in runen de tekst uithouwen: *'Ik verenigde Denemarken tot één rijk en maakte de Denen tot Christen'*.

De 'Jellingsten' is een van de nationale schatten van Denemarken en zo belangrijk wordt deze steen gevonden, dat een afbeelding ervan is opgenomen in het Deense paspoort. De Denen beschouwen de steen als 'geboortebewijs van Denemarken'.

Of nog beter: het doopbewijs.

*Geef dat wij, Jezus!, in uw spoor
blijmoedig treden mogen;
Gij, trouwe Leidsman, gingt ons voor,
uw beeld blijv' ons voor ogen!
O mochten wij in 't hart als Gij
de stem der liefde hooren!
Dat hare macht als onze kracht
ons blijvend mocht bekoren!*

Doopsgezinde Liedbundel, lied 268, vers 3

Aan de verfresten te zien, was het reliëf op deze steen oorspronkelijk fel gekleurd. De verbeelding van Jezus is zeer Noords. We zien Hem met wijd uitgebreide armen, in een knielang hemd en met schoenen aan. Hij heeft kort, gekruld haar en een aureool om het hoofd dat in drieën gedeeld is - symbool van de DrieEenheid.

Hij is gekruisigd in de ingewikkelde knooppatronen die zo welbekend zijn uit de Noordwest Europese - de Scandinavische- en Keltische kunst.

De kunstenaars hebben Jezus geïntegreerd in een uitdrukkingvorm van hun eigen cultuur. Juist zo nemen ze Hem ter harte. Je zou kunnen zeggen: in hun eigen beeldtaal, belijden de Noorderlingen dat Jezus ook voor hen is gekruisigd.

De associatie die deze verbeelding bij mij oproept, is allereerst verbonden met het kruis als Levensboom (Gen.2,9) en verder met het volgroeide lam dat Abraham in de struiken aantreft wanneer hij tot de overtuiging gekomen is dat hij zijn zoon *niet* hoeft te offeren (Gen.22,13).

Jezus op deze 'Jellingsten' brengt ons het levengevend Lam te binnen dat, vanuit de doornstruik van het leven, ten offer gebracht wordt, tot redding van velen.