

Lied naar psalm 23

t. Marieke van Baest
m. William Cornysh

Enige,
eeuwige God,
wees indachtig al uw mensen,
zie toch naar ons om.

Mijn herder en behoeder, Gij,
en niets kom ik tekort!
Het levend water van uw heil
is in mij uitgestort.

Die mij belagen zien het aan:
Gij zalft mijn haar, mijn hoofd,
mijn beker schenkt Gij boordevol.
Gij doet wat Gij belooft.

Geen dood acht ik, geen ondergang
want nooit ga ik alleen;
uw mantel van barmhartigheid
die is steeds om mij heen.

Al moet ik door de doodsvallei,
ik vrees geen duisternis
want donker is licht als de dag
voor God die met mij is.

Gezongen door:

Evert van Merode

altus

Jan ten Berge
Arjan van Baest

bariton

Marianne van den Hoek
Marieke van Baest

sopraan